

Het is goed zoals het is ...

door Bert Zijlstra

Soms hoor je de uitspraak: 'Het is goed zoals het is, want anders zou het wel anders zijn', om een bestaande situatie te rechtvaardigen. De uitspraak klinkt logisch, maar we hebben te maken met een cirkelredentie, waar het standpunt (het is goed) in verkapt vorm terugkomt als argument, zodat er geen sprake is van een rechtvaardiging. Zijn er wel geldige argumenten om 'de huidige situatie' te rechtvaardigen?

Zoals het is

Zelf zijn we verantwoordelijk voor de omstandigheden waar we in ons leven mee te maken krijgen. De huidige situatie is het gevolg van ons handelen (Sanskriet: karma) in het verleden. Vanuit dat standpunt gezien is alles inderdaad precies zoals het behoort te zijn. Hoe aangenaam of onaan-

genaam een situatie ook mag zijn. En daar wringt de schoen want ook al voelen wij ons goed, ons leven en de mate van geluk die wij ervaren, is op geen stukken na wat het zou moeten zijn.

De veda's spreken over de mens als: "geboren uit bliss, levend in bliss en terugkerend naar bliss". Dat is heel iets anders dan de dagelijkse werkelijkheid waar wij mee te maken hebben. De natuurlijke neiging naar meer die ieder mens ervaart, is de behoefte aan meer geluk, naar het ervaren van die bliss. Pas als we die ervaren, is de tocht ten einde. De verlichte mens ervaart die bliss duurzaam, hij is thuisgekomen. En omdat de huidige mens niet verlicht en zelfs onwetend is over wat dat betekent, is het niet goed zoals het is.

... want anders zou het wel anders zijn

Het positieve aan dit deel van de uitspraak is dat het 'boontje komt om zijn loontje'-deel van karma wordt begrepen. Minder fraai is de fatalistische houding die er uit spreekt, het: 'we kunnen er toch niets aan veranderen'. En dat terwijl het juist de bedoeling is dat we veranderen, daarom ervaren we wat we een ander aangedaan hebben!

Ieder mens heeft vrije keuze. We kunnen er voor kiezen fatalistisch bij de pakken neer te zitten of we kunnen de handen uit de mouwen steken en doen wat mogelijk is om onze leefomstandigheden te verbeteren. En nu, nu de TM-techniek na zeer lange tijd weer beschikbaar is, is daar veel, zeer veel aan te doen. Verbeter de wereld, te beginnen bij jezelf.