

# Een onschuldige beweging

door Bert Zijlstra

*Als Maharishi over zijn organisatie spreekt als een onschuldige beweging, wat bedoelt hij dan?*

## Een echte Maharishi

Persoonsnamen worden gebruikt om mensen van elkaar te onderscheiden. In Nederland hebben we een voor- en een achternaam. De achternaam hebben we gemeen met andere leden van dezelfde familie. Als die achternaam 'Bakker' is, wil dat niet zeggen dat iedereen in die familie het beroep van bakker uitoefent. In India is 'rishī' of 'maharishi' een persoonsnaam.

Een rishi is een man of vrouw in eenheidsbewustzijn, die in de transcendente oorsprong van de schepping een voor de mens nog onbekend deel van de veda's schouwt, of waarneemt. Een maharishi is een maha (grote) rishi.

Net zoals een bakker beschikt over de vaardigheden om brood te bakken, beschikt een maharishi over de vaardigheden om de kennis van de veda's op een voor de 'gewone' mens begrijpelijke manier uit te leggen en zo beschikbaar te maken. Echte rishi's zijn uiterst zeldzaam. De geboorte van een echte maharishi is helemaal uitzonderlijk. Ze vindt alleen dan plaats, als de mensheid als geheel volledig onwetend is geworden over zijn kosmische status. De kennis over een gezond leven en hoe dit lang in harmonie met al wat leeft,

geleefd kan worden is dan volledig verloren gegaan. Voorspoed en geluk hebben dan plaats gemaakt voor kommer en kwel.

## De behoefte van de tijd

De veda's spreken over de mens als geboren uit gelukzaligheid, een leven in gelukzaligheid en een terugkeer naar gelukzaligheid. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid zoals die door de mens van nu wordt ervaren. Het verschil tussen een leven nadat de mens al zijn potentiële vermogens tot ontwikkeling heeft laten komen en zoals het al duizenden jaren door de mens wordt ervaren, is gigantisch. Het gevolg is dat de mens het leven zoals dat nu wordt geleefd ervaart als 'normaal'. Vanuit het standpunt van iemand in eenheidsbewustzijn is dat abnormaal. Ook dat wat wij ervaren als paranormaal is niet meer dan een zeer zwakke afschaduwing van dat wat eigenlijk normaal hoort te zijn voor ieder mens. Het doel van de schepping, waarbij de mens zijn volledige potentiële vermogens tot bloei laat komen, wordt niet meer verwezenlijkt. Daarom moet er een 'reset' plaatsvinden.

## De implementatie

Hoe krijg je de mensenmassa op deze planeet zo ver dat ze – letterlijk – tot inkeer komen?

Maharishi begon met te vertellen over de mogelijkheden die beschik-

baar komen bij een verdergaande evolutionaire groei. Zijn verhaal paste perfect binnen het begripkader van de mens van nu, maar week in veel opzichten in positieve zin af van wat er gewoonlijk wordt verteld over spirituele groei. Het sprak aan en mensen wilden meer. Dus instrueerde Maharishi hen in de methode waardoor ze op een spontane wijze contact kunnen maken met de bron van energie en geluk in henzelf. Eerst in India, later wereldwijd. Al doende werd Maharishi bekender. De media schonken aandacht aan de kleine man uit India met die stralende lach. Veel vragen werden hem gesteld, over allerlei onderwerpen.

Iemand in eenheidsbewustzijn is een 'kenner van de werkelijkheid' en als zodanig weet hij de juiste antwoorden. Maar hij is ook op de hoogte van huidige misvattingen over die onderwerpen. En bij het geven van antwoord zou hij op lange tenen kunnen trappen, wat zijn reputatie en daarmee het bereiken van zijn doel niet ten goede zou komen.

Alleen misvattingen die direct te maken hadden met de groei van bewustzijn, ruimde Maharishi op. Alle andere eventuele misvattingen waren vanuit zijn standpunt gezien onbelangrijk en liet hij voor wat ze waren. Het zich daar niet mee bemoeien maakte Maharishi en zijn organisatie tot een 'onschuldige beweging'.

*"We are an innocent movement", Maharishi*