

Onwetendheid

door Bert Zijlstra

In onze samenleving wordt veel waarde gehecht aan kennis. Door de snelle toename en toepassing van kennis op een veelheid van verschillende vakgebieden is het leven in een rap tempo aangenamer en gemakkelijker geworden. Hoe kan het dan dat Maharishi dit de tijd van onwetendheid noemt?

Een onbeschreven blad

Ieder kind dat wordt geboren, is wat kennis betreft als een onbeschreven blad. Het weet van niets. Bij het opgroeien doet het kennis op door ervaren en waarnemen. En door wat opvoeders vertellen over de wereld waarin het leeft.

Waar het kind ook wordt geboren, veel ervaringen zijn overal hetzelfde. Dingen vallen naar beneden. En water is altijd nat. Behalve als het koud is, dan wordt water ijs. Zo zijn er talloze eigenschappen van de natuur die overal hetzelfde zijn. Maar wat opvoeders vertellen over de wereld waarin het kind opgroeit, kan van plaats tot plaats verschillen. Dat is afhankelijk van de cultuur en de gewoontes zoals die gebruikelijk zijn binnen de samenleving waarin dat kind is geboren.

Eigenschappen van de natuur kan het opgroeiende kind door experimenteren en waarnemen zelf op juistheid controleren. Maar met veel van wat het wordt verteld over gewoontes en spiritualiteit is dat niet het geval. Dat is zoals het is, wordt met gezag verkondigd en wordt voor waar aangenomen. En zo blijft het. Ook nadat het kind volwassen is geworden. Zeer veel informatie die niet kan worden gecontroleerd, wordt als waar geaccepteerd omdat we degene die iets zegt vertrouwen en op zijn woord geloven.

Niet noodzakelijkerwijs waar

Er is veel dat we op gezag van anderen voor waar aannemen terwijl dat niet noodzakelijkerwijs ook waar hoeft te zijn. Omdat ze van fundamenteel belang zijn, is het met name bij levensvragen belangrijk te weten wat waar is.

In westerse samenlevingen bestaat de verborgen aanname dat je maar één keer leeft.

In veel oosterse landen gaat men er daarentegen als vanzelfsprekend van uit dat wedergeboorte of reïncarnatie een feit is. Of je leeft dus maar één keer of er is een aaneengesloten reeks van vele levens. Er is zeer veel informatie, waaronder een groot aantal gedocumenteerde gevallen van kinderen die zich een vorig leven correct blijken te herinneren, die de aanname rechtvaardigen dat reïncarnatie naar alle waarschijnlijkheid waar is. Als we dit combineren met de principes van karma resulteert dat in een wereldbeeld dat logisch in elkaar zit. Wordt daar nog de kennis aan toegevoegd van hogere bewustzijnstoestanden, dan krijgen we een wereldbeeld waarin het leven belangrijk en zinvol is. Wat scherp contrasteert met het wereldbeeld dat hoort bij dat 'slechts eenmaal leven'.

Wetenschap

Onze welvaart en ons welzijn hebben we voor een groot deel te danken aan de wetenschap. Ook heeft de wetenschap misverstanden uit de wereld geholpen. Iedereen kan zien dat zowel de zon als de maan om de aarde draait. Zeer lang is dit daarom een vanzelfsprekende waarheid geweest. Voor de maan is het ook waar. Voor de zon niet. In werkelijkheid draait de aarde om de zon. Dus: ook al lijkt iets waar te zijn en zegt zo goed als iedereen dat het zo is, dan volgt daar niet uit dat het ook waar is!

Vergissingen van het intellect

De wetenschap kan dus belangrijke bijdragen leveren aan onze kennis over de wereld waarin we leven. Maar altijd zal de interpretatie van wat wordt waargenomen plaatsvinden binnen het huidige kader van meningen en opvattingen over onze wereld. Je ziet dat de aarde plat is, maar ze is rond. Je ziet dat de zon om de aarde draait, maar het is de aarde die rondjes om de zon draait. Je ziet de materiële werkelijkheid om je heen en denkt dat bewustzijn een eigenschap is die ontstaat als een uit materie opgebouwd levend organisme voldoende complex is. Men neemt als vanzelfsprekend aan dat

materie fundamenteel is. In werkelijkheid is het bewustzijn van waaruit materie ontstaat. Deze en andere misverstanden ontstaan omdat de zintuigen van de mens een beperkt vermogen hebben tot waarnemen. Dit kan wel worden 'opgerekt' door gebruik van technische hulpmiddelen, maar ook dan nog is het de grofstoffelijke materie die wordt waargenomen.



Fundamentele kennis

Vanuit de natuurkunde weten we dat materie 'slechts' een vorm van energie is. De elementaire deeltjes van waaruit materie is opgebouwd zijn geen deeltjes maar 'wolkjes' energie.

In de natuurkunde is men altijd op zoek naar een zo eenvoudig mogelijke verklaring van zo veel mogelijk verschijnselen tegelijk. Er wordt daar gesproken over het verenigd veld in een theorie van waaruit 'alles' (de hele schepping) is voortgekomen uit een enkel elementair energieveld. In alle samenlevingen zijn er altijd mensen geweest die de onderliggende eenheid in de schepping in hun bewustzijn hebben ervaren. Ze ervoeren het verenigende energieveld uit de natuurkunde als een concrete, bewuste en de hele natuur ondersteunende en voedende werkelijkheid. Doordat ze in contact kwamen met dat fundamentele gebied van waaruit al het andere in de schepping is ontstaan, waren ze niet langer onwetend over de ware aard van de schepping.

Omdat dergelijke ervaringen niet algemeen voorkwamen, worden ze door de meerderheid van de mensheid niet begrepen en afgedaan als vreemd mystiek gedoe. Echter, dankzij het beschikbaar komen van de technieken die horen bij Maharishi's vedische kennis, komen dergelijke ervaringen steeds meer voor en worden ze gezien als een normaal deel van de beleavingswereld van ieder mens.