

# De vedische traditie (deel 3 van 3)

Door Bert Zijlstra

Kennis is de basis waarop een samenleving functioneert. Gedrag van mensen die niet hun volledige potentieel hebben ontwikkeld, kenmerkt zich door weliswaar goedbedoelde, maar verkeerde beslissingen omdat het is gebaseerd op onvolledige kennis. Dergelijk gedrag is, zoals de ervaring leert, op termijn gevaarlijk voor het voortbestaan van leven op deze planeet. Is gedrag daarentegen gebaseerd op volledige kennis, dan resulteert dit in een harmonische samenleving, waar het leven van iedere plant, dier of mens optimaal tot zijn recht komt. Hoe kan de overgang worden gemaakt van een wereld gebaseerd op onvolledige naar volledige kennis?

## Onwetendheid als norm

De samenleving is onwetend, ook van het feit dat ze onwetend is. Ze weet niet van de het ontwikkelen van de latente capaciteiten van de mens. Een groei van kunnen wordt nagestreefd, niet door de latente vermogens van de mens te ontwikkelen, maar door een gebrek daaraan zo goed mogelijk te compenseren door het ontwikkelen van technologische hoogstandjes. De daarmee gepaard gaande milieuvervuiling wordt gezien als onvermijdelijk. Zo gaat dat nu eenmaal. Onwetendheid is de norm en er zijn krachten die, uit kortzichtig eigenbelang, de status quo in stand willen houden. Mee daarom is, voor wat betreft de overgang naar een betere wereld, vanuit de machthebbende structuren in de samenleving, in plaats van ondersteuning eerder tegenwerking te verwachten. Een overgang naar een betere wereld kan daarom alleen worden bewerkstelligd door mensen die wetend en wijs zijn. Wijs, omdat bij hen alle menselijke vermogens wel tot ontwikkeling zijn gekomen. Hoewel de norm die is van de onwetende, zijn er gelukkig altijd mensen geweest die de kostbare (echte) vedische kennis vertegenwoordigen. Stil en teruggetrokken leefden ze eeuw na eeuw in afgelegen gebieden. Tot er iemand kwam met bijzondere persoonlijke eigenschappen. Hij verliet de rust en stilte om een einde te maken aan het in zijn ogen onnatuurlijke lijden, waar de mensheid al zo lang onder gebukt ging.

## Maharishi

Maha betekent groot. En rishi is ziener. Een Maharishi is een ziener die beschikt over een uitzonderlijke gave. Hij kan de kennis over de oneindige mogelijkheden van de mens uitleggen, in termen die te begrijpen zijn voor iemand die niet verlicht is. Het was een maharishi die kwam met de bood-

schap over een oneindige bron van geluk, diep in ieder mens. Hij nam het op tegen het bolwerk van de alom heersende onwetendheid. Dat lijkt een ongelijke strijd. "Maar", zei hij, "er is niet veel nodig voor het verdrijven van duisternis. Alleen maar het brengen van licht."

En dat deed hij, door het beschikbaar maken van de TM techniek. De techniek waarvoor de bron, waarover hij sprak, wordt ervaren en het contact ermee wordt versterkt. Meer en meer mensen begonnen het contact met die bron in zichzelf te verlevendigen. Eerst alleen in India. Daarna ook in andere landen, tot het een wereldwijde opleving van spiritualiteit tot gevolg had. De ervaring van hogere bewustzijnstoestanden werd geplaatst in een kader van normale groei, waarbij een leven in eenheidsbewustzijn het geboorterecht is van ieder mens.



Maar daar bleef het niet bij. Gebruikmakend van nog aanwezige restanten vedische kennis in India, werd het ene na het andere aspect van deze kennis nieuw leven ingeblazen. Het doel en de onderlinge samenhang, van de verschillende takken van de vedische kennis, werd uitgelegd en de effectiviteit van elk deel werd hersteld. Deze effectiviteit is afhankelijk van de mate waarin degene die deze kennis toepast is

gevestigd in het transcendente. Alles draait om het kennen van en gevestigd zijn in datgene waardoor al het andere wordt gekend: de veda. Zo werd de basis gelegd voor een nieuwe vedische beschaving.

## Jai Guru Dev

De hoeveelheid kennis die jaar na jaar uit Maharishi stroomde was enorm. Evenals de hoeveelheid initiatieven die hij nam om te doen wat nodig is om de nieuwe tijd te vestigen. Dit maakte diepe indruk op de mensen die hem bezig zagen. Ze bedankten hem voor alles wat hij deed.

"Nee", was steevast zijn antwoord. "Niet mij moet je bedanken, maar de vedische traditie van meesters. Zij hebben deze kennis al die eeuwen lang bewaard. Zij zijn het die dit mogelijk maken. Ik ben wat ik ben, en kan doen wat ik doe, door de kennis die ik heb ontvangen van mijn leermeester. Bedank de traditie, bij name van mijn leermeester, de laatste vertegenwoordiger in die lange rij van gurus."

Zo benadrukte Maharishi keer op keer dat hij niet meer was dan een uitvoerder. Zijn leermeester had hem de kennis, zowel de theoretische als de praktische, toevertrouwd. Het was daarom aan hem om deze zo goed mogelijk te gebruiken. Alles, maar dan ook werkelijk alles, deed Maharishi in naam van en in dank aan die traditie. Vandaar het binnen de TM organisatie zo vaak gehoorde en tot een groet geworden 'Jai Guru Dev'.

## Werk in uitvoering

Maharishi heeft de basis gelegd voor een transformatie naar de nieuwe tijd. Maar we zijn er nog niet. Nog steeds wordt de samenleving als geheel gedomineerd door onwetendheid. Gelukkig versterkt een groeiend deel van de mensheid, door dagelijks te transcenderen, het contact met haar oorsprong. Meer en meer verschijnt er licht in de duisternis.

Ook is er door Maharishi een structuur opgezet, die tot taak heeft alle Maharishi vedische kennis beschikbaar te maken en toe te passen. Nu is de vraag naar deze kennis nog niet groot, maar de uit vele onderdelen bestaande organisatie, die over de kennis beschikt, is er. Haar taak is het die kennis in de komende tijd zo te gebruiken, dat bij ieder mens alle aangeboren eigenschappen volledig tot ontwikkeling kunnen komen. Dan kan iedereen in perfecte gezondheid genieten van een lang leven in voorspoed en geluk. Niet alleen nu, maar ook alle generaties die nog komen. We gaan een goede toekomst tegemoet.

Jai Guru Dev