

# Verloren gegane kennis (deel 2 van 3)

Door Bert Zijlstra

*De schier eindeloze reeks problemen, waar de samenleving mee worstelt, komt voort uit onwetendheid. We denken veel te weten en te kunnen, en we bedoelen het goed, maar in werkelijkheid is onze kennis zeer beperkt. We hebben geen idee wat de lange-termijn gevolgen zijn van veel van de dingen die we als vanzelfsprekend doen. Tegen de tijd dat we daar achter komen is het te laat. Beperkte kennis blijkt zeer gevaarlijk. Langzaam maar zeker zijn we bezig ons eigen 'nest' zodanig te vervuilen dat leven onmogelijk wordt. Is daar nog iets aan te doen?*

## De veda's

Het transcendent, het onveranderlijke gebied voorbij ruimte en tijd, is de oorsprong van de schepping. Uit zichzelf ontstaat vanuit deze oneindige bron van energie, creativiteit en organiserend vermogen de schepping en wordt ze in stand gehouden. Als een blauwdruk is volledige kennis van alles wat groeit, bloeit en evolueert in het universum daar aanwezig. Vanuit deze kennis ontstaat de schepping, waarbinnen ook de mens leeft. Deze kennis is daarom geen mensenkennis, maar eeuwige, onveranderlijke kennis. Het was er voor dit universum ontstond en zal er ook altijd zijn. Alle kennis is daar, in het transcendent. Ook kennis over deze kennis die in de taal waarin de natuur over zichzelf spreekt veda wordt genoemd. Het woord veda betekent kennis. En de taal van de veda's is vedisch Sanskriet.

Verschillende delen van deze kennis (veda) behandelen verschillende onderwerpen. En/of hebben verschillende functies. Zo is er bijvoorbeeld de Ayur veda, waarin de kennis is te vinden over een lang leven in perfecte gezondheid. Het transcenderen (dat wil zeggen TM, inclusief alle daarop gebaseerde technieken) vormt het vergeten hart van de Ayur veda. Er is kennis (een veda) over elk aspect van het leven. Al die kennis heeft tot doel het mogelijk te maken

dat de mens in perfecte gezondheid en harmonie leeft met zijn omgeving: een hemel op aarde.

Er zijn spannende verhalen waar men het heeft over verloren gegane kennis die zeer waardevol is. Die kennis is dan in een vergeten taal, of in code, te vinden in een oud boek of op perkament, dat ergens is verborgen. Allerlei avonturen worden beleefd en veel wordt ondernomen om in het bezit te komen van die kennis.

Echter, de verloren kennis en de ongekende mogelijkheden liggen niet ergens ver buiten ons verborgen, maar schuilen diep in de geest van ieder mens.

## Rishi's

Met onze geest staan we in verbinding met het onderliggende transcendent gebied, het tehuis van alle kennis, de veda's. Toch ervaren we dat niet, omdat dit stille niveau wordt 'overschreeuwd' door onze gedachten. Het transcendent wordt in eerste instantie ervaren als een gebied van rust en stilte. Na het bereiken van kosmisch bewustzijn worden, bij verdergaande groei van bewustzijn, steeds fijnere lagen van het relatieve ervaren. Wordt alles in het relatieve gekend, dan volgt de stap naar eenheidsbewustzijn, waar het mogelijk is de dynamiek te ervaren in de stilte van het transcendent. Deze dynamiek, of vibraties in het eigen bewustzijn zijn de veda's, die wordt ervaren als klank. Indien deze vedische klanken perfect op de juiste wijze worden gereproduceerd, ondersteunen ze de groei naar eenheidsbewustzijn. Dat alleen al maakt ze uiterst waardevol.

Het totaal aan vedische kennis is onbegrensd. In de loop der tijd zijn er mensen geweest, die delen van deze kennis voor het eerst in hun eigen bewustzijn schouwden en beschikbaar maakten voor de mensheid. Dit zijn de rishi's, de zieners.

## Vedische beschaving

Ooit, lang geleden, was er een tijd waarin de mens optimaal gebruik maakte van deze

vedische kennis. Het was een tijd van voorspoed en geluk. De mens leefde in vrede met zijn medemens en in harmonie met de natuur. Pijn en verdriet waren onbekend. Het leven was goed.

Lang, vele generaties lang, bleef dit zo tot langzaam maar zeker het juiste gebruik van de veda's werd vergeten en de vedische beschaving in verval raakte. Het was ook niet langer vanzelfsprekend dat een nieuwgeborene snel, zowel lichamelijk als geestelijk, doorgroeide en een wijs mens (verlicht) werd. Steeds meer mensen bleven onwetend van hun werkelijke aard en overtraden onbedoeld wetten van de natuur. Dit veroorzaakte meer en meer lijden.

Toen de situatie van onwetendheid op onze planeet zeer grote vormen had aangenomen, wisten de toen levende wijzen dat er een donkere tijd voor de mensheid begon. Om te voorkomen dat de veda's en daarmee de vedische kennis volledig verloren zouden gaan, zijn deze op schrift gesteld. Dit was ruim 5000 jaar geleden. En zo komt het dat men niet langer weet wat de veda's zijn, laat staan hun waarde kent, maar wordt gedacht dat ze een 5000 jaar geleden door toen levende lieden zijn bedacht.

## Terug naar de bron

Er moet een einde komen aan deze tijd, waarin de mens door arrogantie en domme kortzichtigheid zichzelf en deze mooie planeet vernietigt. Een nieuwe vedische beschaving moet ontstaan. Daarvoor is kennis nodig: Maharishi's\* vedische kennis.

---

*\* De van generatie op generatie overgeleverde vedische kennis, is kennis die in de loop der tijd in verval is geraakt. Het is ook de vedische kennis zoals ze nu nog algemeen beschikbaar is in India. Maharishi heeft deze kennis als het ware 'opgepoetst', waardoor ze haar oorspronkelijke waarde en effectiviteit heeft teruggekregen. Om onderscheid te maken is het woord Maharishi als keurmerk toegevoegd.*